

leder

Det er ikke rammerne, men hverdagen som tæller

Plejehjemmet Overlundgården bliver lukket, og den kommunale kabale kommer til at gå op. Banebo - det nye plejecenter i banebyen - bliver mere eller mindre fyldt op allerede i år. Hokuspokus, panikken over den kæmpe overkapacitet er løst!

Det var ikke sådan, det var planlagt fra begyndelsen, med mindre altså at man virkelig mener, at der hele tiden har været denne dagsorden.

Der har været skrevet meget om Overlundgården, som har været berømmet for at skabe hjemlig hygge og i det hele taget har været et godt sted for beboere, personale og de ældre.

Men nu ligger Banebo der altså. Angiveligt bliver det et af Danmarks mest moderne plejehjem med de faciliteter, som der er behov for, når man skal passe og pleje de ældre, der jo ikke er selvhjulpne i en grad, så de kan bo i eget hjem.

Samtidig er det en kendsgerning, at Overlundgårdens bygninger ikke lever op til den standard. Masser af kvalitet i rammerne, men i forhold til krav for personale og beboere er der sikkert indgået indtil flere kompromiser.

På et tidspunkt ville lukningen blive en realitet under alle omstændigheder. Det ville så ramme nogle andre personer, end det er tilfældet i dag.

Bundlinjen er, at det helt afgørende for sådan et projekts succes er den kvalitet, som kommune, personale, pårørende, beboere og det omkringliggende samfund formår at skabe i rammerne.

I en anden kommune holdt de nybagte mødre simpelthen deres mødregruppemøder på plejehjemmet sammen med de ældre, som blev helt balstyriske over at være sammen med disse små babyer.

Hvad sker der med maden? Formår Banebo at skabe miljø om det gode måltid, tilberedt på stedet?

Hvorfor skal det tilsyneladende kun være de private plejehjem, der som det mest selvfølgelig tilfredsstiller individuelle behov? Der er kun ét svar på det, nemlig at man slipper den lokale ledelse og personale fri fra centralt besluttede politikker om, hvad man gør hvornår.

Der bliver arbejdet med flere private plejehjem i Frederiks og Løgstrup, og det skyldes naturligvis de indlysende behov, at ældre ønsker at blive i det lokalsamfund, hvor de har boet hele deres liv. Folk bruger ikke så mange frivillige kræfter på det for at genere kommunens planlægning.

Tag dog kampen op. Aflæs, hvad der er af menneskets behov, og lad være med at tro, at man ved bedre!

“Hvad sker der med maden? Formår Banebo at skabe et miljø om det gode måltid, tilberedt på stedet?”

CHEFREDAKTØR
LARS
NORUP

